

# COWBOY VOOR EEN WEEK (2013)

Echte Mannen CD 02

## Kosmonaut

© Chris Bernasco 2012

Geef me vleugels, geef me kracht  
Geluk en wijsheid, praal en pracht  
Ik kan niet meer wachten, ik hou het niet vol  
Ik moet weg uit dit tweederangs leven, ik word hoorndol.

Na vandaag ben ik hier vandaan  
Ik ga naar de sterren of naar de maan  
Om de aarde in een ruime baan

Steek me aan, zet me in vuur en vlam  
Geef me zuurstof, schreeuw moord en brand  
Het kan me niet schelen of het goed is of slecht  
Ik ga ontploffen of stralen, linksom of rechts

Na vandaag ben ik hier vandaan  
Ik ga naar de sterren of naar de maan  
Om de aarde in een ruime baan

Geef me snelheid, geef me licht  
Ik ben als een achtbaan, een bliksemschicht  
Ik ga door roeien en ruiten, 't is in een flits voorbij  
Je zult wat beleven, ja ga maar opzij.

Na vandaag ben ik hier vandaan  
Ik ga naar de sterren of naar de maan  
Na vandaag ben ik hier vandaan  
Ik ga naar de sterren of naar de maan  
Om de aarde in een ruime baan

# De wind

© Robert Magdelijns 2012

Ik haat de wind  
Hij waait door mijn huis  
Ik haat de wind  
Die maalt rond mijn hoofd

Hij vind elke kier en wringt zich erdoor  
Niets dat hem stopt  
Hij raast maar voort

Ik haat de wind  
Hij blaast alles om  
Breekt alles af  
En neemt het mee

Kom even op adem  
Hij houdt zich nu stil  
Als een dief in de nacht  
Ontnam hij mij al zoveel

Ik haat de wind  
Hij waait door mijn huis  
En rond mijn hoofd  
Ja ik haat de wind  
Ja ik haat de wind  
Ik haat de wind

# Wat je ziet

© Chris Bernasco 2012

M'n lijf is niet zo strak meer, 'k heb groeven in mijn kop  
Maar het vuur dat brandt vanbinnen, dat houdt zomaar niet op  
In de wolken en in de olie, ik ben overal geweest  
Ik ben een mens van vlees en bloed, dat ben ik, geen heilige en geen beest

Ik heb geen gladde praatjes  
Ben niet van deze tijd  
Ik heb niks te verbergen  
Nee, wat je ziet is wat je krijgt

Al die jonge gasten, die verkopen zich zo goed  
Ik moet daar niks van hebben, en ik weet niet hoe dat moet  
Laat mij maar klooiën met m'n liedjes, laat mij maar begaan  
En ga mee als je mee wilt en anders blijf je daar lekker staan

Ik heb geen gladde praatjes  
Ben niet van deze tijd  
Ik heb niks te verbergen  
Nee, wat je ziet is wat je krijgt

Nee ik heb geen gladde praatjes  
Ben niet van deze tijd  
Ik heb niks te verbergen  
Nee, wat je ziet is wat je krijgt

# Bodem van mijn hart

© Chris Bernasco 2011

Een schok gaat door me heen als ik je tegenkom  
In de regen bij het kruispunt, en ik weet niet eens waarom.  
Ik zeg 'da's lang geleden, en hé hoe is het nou?  
't Is oké, maar ik moet echt verder, we zien elkaar vast weer gauw.'

't Is gek, hoe ik ook probeer  
Zelfs op de bodem van mijn hart  
Vind ik van jou geen sporen meer

Jij trok mij omhoog, uit een diep ravijn  
Ik deed voor jou hetzelfde, we deelden onze pijn  
De vonken sloegen over, zoiets had ik nooit gekend  
We zweefden op de wolken, in de roes van het moment

't Is gek, hoe ik ook probeer  
Zelfs op de bodem van mijn hart  
Vind ik van jou geen sporen meer

Wij brachten onze liefde samen naar het eind  
Ja, we deden wat we konden, maar het feest was echt voorbij  
En het was al tijden later, ik zat alleen achter het stuur  
Toen de tranen gingen stromen, om ons gedoofde vuur

Zo gek, hoe ik ook probeer  
Zelfs op de bodem van mijn hart  
Vind ik van jou geen sporen meer

# Winter

© Robert Magdelijns 2012

Vul de kasten met voedsel, haal nog wat hakhout voor het vuur  
De wind draait naar het oosten, de tijden worden guur  
Laat de deur niet openstaan want de winter komt er aan  
O de winter komt er aan

Doe de luiken voor de ramen, leg extra dekens op je bed  
Haal de truien van zolder, wrijf je laarzen in met vet  
Laat de deur niet openstaan want de winter komt er aan  
Ja de winter komt er aan

*Houd toch eens op met overdrijven  
Geloof niet alles in de krant  
We gaan dit ook wel overleven  
Het gaat toch goed, we hebben alles in de hand  
(Maar voor je het weet kun je geen kant meer op)*

Pak de mutsen en de wanten, haal de schaatsen uit het vet  
Kom we gaan naar buiten, waai eens lekker uit  
Gooi die luiken eens open, kijk de winter komt eraan  
Ja de winter komt er aan

# Bevrijd

© Chris Bernasco 2012

Ik weet nog waar ik was toen ik het hoorde  
En na de schrik kwam het ongeloof  
Dat jouw stem nu voorgoed was gebroken  
Dat die vlam zo snel was gedoofd

Door de muziek kroop je uit je schulp  
Je zong alles eruit in de band  
Maar de glans werd minder en minder  
En je raakte daar nooit aan gewend

Zoveel pijn en verlangen  
Zoveel wanhoop en strijd

O, wat wou je zeggen  
O, ik kan er niet bij  
O, ik zal het nooit weten  
Kan alleen maar hopen dat je nu bent bevrijd

In een motel ergens aan de oostkust  
Ging je weg zonder een woord  
Ze kunnen wel zeggen niets is onvervangbaar  
Maar jij raakt me elke keer als ik je stem hoor

Zoveel pijn en verlangen  
Zoveel wanhoop en strijd

O, wat wou je zeggen  
O, ik kan er niet bij  
O, ik zal het nooit weten  
Kan alleen maar hopen dat je nu bent bevrijd

# Man alleen

© Robert Magdelijns 2011

Kijk hem lopen op de hei  
Wat doet hij daar, wat zoekt hij daar?  
Met zijn fietstas en een stok  
Hij heeft niet eens een hond

Hij woont hier ergens in de straat  
Dat oude huis, iets verderop  
De jaloezieën meestal dicht  
Wat heeft hij te verbergen?

Een man alleen, een man alleen  
Wat moet je daar mee aan?  
Een man alleen, een man alleen  
Wie kent hem bij zijn naam?

Hij gaat pas heel laat naar zijn werk  
En komt ook weer laat thuis  
Wat doet hij in zijn vrije tijd?  
Hij kijkt haast nooit tv

Hij scharrelt in zijn achtertuin  
Wat doet hij daar, wat graaft hij daar?  
Die heg mag wel wat teruggesnoeid  
Zo kunnen wij niets zien

Een man alleen, een man alleen  
Wat moet je daar mee aan?  
Een man alleen, een man alleen  
Wat is die man van plan?

Vroeger was er wel een vrouw  
Waar is ze dan, waar woont ze nou?  
Ze liepen samen op de hei  
Ik heb ze zelf gezien

Een man alleen, een man alleen  
Wat moet je daar mee aan?  
Een man alleen, een man alleen  
Wie kent hem bij zijn naam?  
Een man alleen, een man alleen  
Wat moet je daar mee aan?  
Een man alleen, een man alleen  
Ik ken niet eens zijn naam

# Goede raad

© Robert Magdelijns 2012

'k Vind het soms moeilijk om te praten  
Wat moet ik zeggen, wat moet ik laten?  
Ik weet niet goed waar ik moet beginnen  
Dus probeer ik het maar te zingen

Jij hebt hetzelfde, zoekt het moment  
Wilt mijn aandacht, dat ik er ben  
Zoals je wilt zal het niet altijd gaan  
Maar als het moet zal ik er staan

Wat kan ik zeggen, wat moet ik nou?  
Ik maak dit lied speciaal voor jou

Hou je wielen op de weg  
Wat wil je dat ik zeg?  
Hou je handen aan het stuur  
Goede raad  
Goede raad is duur

Je vader's trots, nog net een kind  
Maar je doet toch wat je zint  
Er is zoveel dat is gebeurd  
Het is niet alles rozengeur

Wat kan ik zeggen, wat moet ik nou?  
Ik maak dit lied speciaal voor jou

Hou je wielen op de weg  
Wat wil je dat ik zeg?  
Hou je handen aan het stuur  
Goede raad  
Goede raad is duur

Hou je knieën in de wind  
En je wielen op de weg  
Hou je handen aan het stuur  
Goede raad  
Goede raad is duur  
Hou je knieën in de wind  
En je wielen op de weg  
Hou je handen aan het stuur  
Goede raad  
Goede raad is duur



# Tussen gras en hemel

© Chris Bernasco 2012

Ik weet nog hoe het was, we spelen op het veld  
De zon die bloedrood ondergaat, een doelpunt dat niet telt  
De herfst wil maar niet komen, de tijd staat even stil  
De wind fluistert door de bomen, dit is alles wat ik wil

Tussen gras en hemel  
Daar waren dromen vrij  
Hoe konden we al weten  
dat het nooit meer zo zou zijn  
dat het nooit meer, nooit meer zo zou zijn

De schaduwen worden langer, het veld loopt langzaam leeg  
Twee jassen zijn vergeten, ik neem ze wel weer mee  
Vaders zitten in hun auto, moeders wachten bij het fornuis  
En ik loop, verzonken in gedachten, de stille weg naar huis

Tussen gras en hemel  
Daar waren dromen vrij  
Hoe konden we al weten  
dat het nooit meer zo zou zijn  
dat het nooit meer, nooit meer zo zou zijn

't Is weer net zo'n dag als toen, er hangt iets in de lucht  
De vrienden zijn allang vertrokken, maar vandaag komen ze terug  
Naar dat veld, naar die bomen, dat huis in die stille straat  
En samen zoeken we naar dromen, naar de zon, of is het al te laat  
Naar een vader en een moeder,  
Daar, in de schemer, ligt ergens nog een dag die nooit voorbij gaat

Tussen gras en hemel

# Koude voeten

© Robert Magdelijns 2013

Koude voeten  
Koude voeten  
Koude voeten, o mij

Het kon niet anders zijn, jij dronk al mijn wijn  
Nam m'n laatste sigaret en liet me achter in bed  
Ik maak je geen verwijt, je was het noorden kwijt  
En sloeg me uit het lood, maar ik hield me groot

Ik hoef je niet te zien, ik hoef je niet te spreken  
Er is niet meer te lijmen en niets meer te breken

Koude voeten  
Koude voeten  
Koude voeten, ik heb ze niet

Voordat ik je zou slaan kon je beter gaan  
Je nam mijn auto mee en mijn portemonnee  
Het kostte me wel veel maar alles is nog heel  
'k Heb mezelf weer in de hand, we zien wel waar het strandt

Ik hoef je niet te zien, ik hoef je niet te spreken  
Er is niet meer te lijmen en niets meer te breken

Koude voeten  
Koude voeten  
Koude voeten, ik heb ze niet

Je koude voeten  
Koude voeten  
Je koude voeten, ik mis ze niet

Koude voeten  
Koude voeten  
Koude voeten, o meid

# Ik doe wat ik wil

© Robert Magdelijns mei 2011

Ik doe wat ik wil en wanneer 't mij uitkomt  
En wil jij wat anders dan doe je dat maar  
En wil ik niets doen dan wil ik dat graag  
Ik doe niet meer mee met dat geren en gejaag

Ik doe wat ik kan maar dat heeft ook zijn grenzen  
Ik kan niet voldoen aan allemans wensen  
En als het niet lukt dan laat ik het vallen  
Ik laat mijn plezier echt niet vergallen

Ik doe wat ik wil  
Ik doe wat ik wil  
En ik doe het nu of misschien later  
En als ik het niet doe, dan is dat wat ik wil  
Want ik doe wat ik wil

Ik ga waar ik sta of ik blijf wat langer  
Ik ga er vandoor of ik blijf lekker hangen  
Ik zeg wat ik denk en ik doe wat ik zeg  
En als het je te lang duurt dan is dat pech

Ik doe wat ik wil  
Ik doe wat ik wil

Ik hoef me niet meer aan te passen  
Wat een ander wil is van minder belang  
Soms is er wel iemand die me raakt  
Maar ik heb mijn eigen plan al gemaakt

Ik doe wat ik wil  
Ik doe wat ik wil  
En ik doe het nu of misschien later  
En als ik het niet doe, dan is dat wat ik wil  
Ja ik doe wat ik wil  
En ik doe het nu of misschien later  
En als ik het niet doe, dan is dat wat ik wil  
Want ik doe wat ik wil

# Meer

© Chris Bernasco 2012

Ik wil meer van wat je voor me zet  
Ik wil meer, verhoor mijn gebed  
Ik wil meer van jou in plaats van minder

Jij geeft meer dan ik verdien  
Ja meer dan ik ooit had gezien  
Je bent zo hmmm ik kan je wel verslinden

Red me red me red me  
Red me red me, toe  
Het is veel te goed wat je doet  
Geef me meer, het smaakt zo zoet

Het doet zeer als jij hier niet bent  
Het doet zeer ik ben al zo gewend  
Het doet zo'n zeer, ik kan niet meer zonder

Ja ik wil meer nu ik ben aangeraakt  
Ik wil meer nu ik weet wat je daar maakt  
Elke dag met jou is weer een wonder

Red me red me red me  
Red me red me, toe  
Het is veel te goed wat je doet  
Geef me meer, het smaakt zo zoet

Ik wil meer van wat je voor me zet  
Ik wil meer, verhoor mijn gebed  
Ik wil meer van jou in plaats van minder  
En jij bent zo hmmm ik kan je wel verslinden

Red me red me red me  
Red me red me, toe  
Het is veel te goed wat je doet  
Geef me meer, het smaakt zo zoet