

INDIANENVERHALEN (2016)

Echte Mannen CD 03

Lifter (Meestal is het droog)

© Robert Magdelijns 2015

We schieten aardig op, het stroomt nu lekker door
Voordat je het weet zijn we al bij Amersfoort
Het weer zit ook al mee, meestal is het droog
Kijk, daar is de grens; wat stelt dat nu nog voor?

Pak mijn hand, kijk me aan, neem me mee of laat me staan
Veel heb ik niet nodig om te gaan

Ik wil wijn uit de Bourgogne, ik wil kaas van de markt
Maar water is genoeg, en een vrouw met een goed hart

Haar broers zijn in de bergen, dus we lopen geen gevaar
In haar huis bij het strand hebben wij alleen elkaar

Pak mijn hand, kijk me aan, neem me mee of laat me staan
Veel heb ik niet nodig om te gaan
Pak mijn hand, kijk me aan, neem me mee of laat me staan
Ik heb niet veel nodig om te gaan

Ik had me ingedekt
Maar tegen haar kon ik niet op
Ze bracht me weer naar buiten
Ik voelde de zon weer op mijn kop

Pak mijn hand, kijk me aan, neem me mee of laat me staan
Veel heb ik niet nodig om te gaan
Pak mijn hand, kijk me aan, neem me mee of laat me staan
Ik heb niet veel nodig om te gaan

Pak mijn hand
Pak mijn hand

Dit gaat hem niet worden

© Chris Bernasco 2015

De man had een plan zo fantastisch
Met een keihard rendement
Ik zag de euro's al rollen
Hij beloofde meer dan honderd procent

Maar opeens hoorde ik een stem van binnen
Die zei: jongen, beter niet aan beginnen, want je weet

Dit gaat hem niet worden
Dit voelt niet zo fijn
Lees de waarschuwborden
Dit is te mooi om waar te zijn
Dit gaat hem niet worden

Die meid was zo cool en sexy
Op haar profiel op de datingsite
In het eetcafé bleek ze nog veel mooier
Ik zag ons al liggen in een stille baai

Maar nog voor het eten dwaalde ik af bij haar gekwebbel
En bij het dessert zat ze nog steeds middenin haar psycho-babble

Dit gaat hem niet worden
Dit voelt niet zo fijn
Lees de waarschuwborden
Dit is te mooi om waar te zijn
Nee dit gaat hem niet worden

Laat je droom dus nooit een obsessie worden
Want dan wordt je een slaaf van je verlangen.
Het voelt geweldig als je zo'n droom gewoon weg kunt laten varen,
als een papieren bootje, naar de horizon.

En dan opeens heb je weer een zee van tijd
In een keer ben je van zware ketenen bevrijd, want je weet

Dit gaat hem niet worden
Dit voelt niet zo fijn
Lees de waarschuwborden
Dit is te mooi om waar te zijn
Nee dit gaat hem niet worden

Zoetermeer

© Chris Bernasco 2014

Ronald werkt in de reclame
Joyce is vorig jaar geëmigreerd
Kees en Marjo zijn nog altijd samen
Ze gingen nooit weg uit Zoetermeer

Dertig jaar vervliegt in een seconde
We zijn voor even terug in onze klas
Iedereen zo veranderd
En nog precies zoals-ie was
Precies zoals-ie was

Mooie Sandra is twee keer gescheiden
Marcel ook, met een kind bij elke vrouw
Judith ging de armoede bestrijden
Ze is nu iets hoogs in de weg- en waterbouw
Onno, die renteniert op Texel
Wie had dat ooit gedacht
Maar Robert-Jan en die gekke Wessel
Zijn al voorgoed verdwenen in de nacht

Dertig jaar vervliegt in een seconde
We zijn voor even terug in onze klas
Iedereen zo veranderd
En nog precies zoals-ie was
Precies zoals-ie was

En je weet, je hoeft niet te vergelijken, maar je doet het stiekem toch
En je denkt ben ik iets verder gekomen, heb ik gevonden wat ik zocht ?

Yvonne werd huisvrouw, zoals zovelen
Peter werd inderdaad piloot
Chris en Robert die bleven samen spelen
De muziek houdt ze uit de goot

Dertig jaar vervliegt in een seconde
We zijn voor even terug in onze klas
Iedereen zo veranderd
En nog precies zoals-ie was
Precies zoals-ie was

Dag en nacht

© Robert Magdelijns 2014 2015

Ik heb water in mijn benen
je hoort het knorren van mijn maag
Ik heb water in mijn benen
je hoort het knorren van mijn maag
Als deze oorlog over is eet ik taartjes elke dag

'k Heb zo'n honger, 'k heb zo'n honger heel de dag
'k Heb zo'n honger, 'k heb zo'n honger heel de dag

De bommen blijven vallen
en ze komen elke nacht
De bommen blijven vallen
en ze komen elke nacht
Ik ben half doof na elke bommenvrucht

't Is zo'n herrie, 't is zo'n herrie heel de nacht
't Is zo'n herrie, 't is zo'n herrie heel de nacht

Het is oorlog, het is oorlog elke nacht
Het is oorlog, het is oorlog elke nacht
En het wordt nooit stil, het wordt nooit meer dag

Nee, het wordt nooit stil, het wordt nooit meer dag

Cowboy voor een week

© Robert Magdelijns 2014

Ik droomde dat ik dood was, maar 't was nog niet mijn tijd
Er was nog zoveel te doen, ik had nog zo'n spijt

Ik kwam weer terug op aarde maar op een andere plek
Niemand geloofde mijn verhaal en ze verklaarden me voor gek

Het jaartal was anders en de tijd was slecht
Ik wilde terug naar huis maar niemand wist de weg

Ik werd cowboy voor een week
En koning voor een dag
Maar ik zou me voelen als een god als ik jou ooit nog zag

Ik droomde dat ik thuis kwam, het was midden in de nacht
Ik zag de vuren branden alsof ik werd verwacht

Ik spoorde mijn paard aan tot een snelle draf
Met de duivel op mijn hielen rende ik er recht op af

Ik was cowboy voor een week
En koning voor een dag
Maar ik zou me voelen als een god als ik jou ooit nog zag

Cowboy voor een week
Koning voor een dag
Cowboy voor een week
Koning voor een dag

Nieuwe dag

© Chris Bernasco 2015

De rivier afzakken
Wachten op het licht
Zoete broodjes bakken
Schrijven in een blanco schrift

Stoppen met klagen
Lachen om gevaar
Om hulp gaan vragen
Goed blijven kijken naar elkaar

De nieuwe dag strooit z'n bleke stralen
En de maan brengt haar afscheidsgroet
Die goeie ouwe aarde blijft nog even draaien
En jij blaast je partij in die lange vreemde stoet

Nog even blijven liggen
Dwalen door de nacht
Je lief omhelzen
Verdrinken in die zwaartekracht

Nieuwe pasjes leren
Dansen rond het vuur
De tankers doen keren
Samen sleuren aan het stuur

De nieuwe dag strooit z'n bleke stralen
En de maan brengt haar afscheidsgroet
Die goeie ouwe aarde blijft nog even draaien
En jij blaast je partij in die lange vreemde stoet

De nieuwe dag strooit z'n bleke stralen
En de maan brengt haar afscheidsgroet
Die goeie ouwe aarde blijft nog even draaien
En jij blaast je partij in die lange vreemde stoet

De nieuwe dag strooit z'n bleke stralen
En de maan brengt haar afscheidsgroet
Die goeie ouwe aarde blijft nog even draaien
En jij blaast je partij in die lange vreemde stoet
In die argeloze , meedogenloze, in die weergaloze, die eindeloze stoet

Zondaar

© Chris Bernasco 2013

Je wilt het niet meer doen
Je kunt het beter laten
Maar het vlees is zwak
In je ziel vallen gaten.

De weg is lang en heet
Je wilt nog één kans wagen
Maar het kruis is zwaar
Om zo alleen te dragen, zondaar

Zondaar, zondaar, je kunt toch opstaan
Zondaar, zondaar, je kunt toch doorgaan, zondaar

Je doet het al zo lang
Ooit wilde je nog deugen
Maar het leven bood zo veel
Je dronk met volle teugen

Nu wil je dat niet meer
Je wilt je leven beteren
Maar je doet toch wat je doet
Bent het weer snel vergeten, zondaar

Zondaar, zondaar, je kunt toch opstaan
Zondaar, zondaar, je kunt toch doorgaan, zondaar

Je wilt het niet meer doen
Je kunt het beter laten
Maar het vlees is zwak
In je ziel vallen gaten

Zondaar, de duivel is snel
Zondaar, maar jij wint het wel
Zondaar, je moet geloven
Zondaar, geef je over, zondaar

Vrouwen, vrouwen, vrouwen

© Robert Magdelijns 2013

Weer zo'n vrijdagmiddagborrel
Veel bier en geroddel
Jij komt steeds dichterbij
En ik vlucht naar het printerhok

Na die kleine neuscorrectie
vond ik je net zo sexy
Maar die borstvergroting
was pas een echte...gok

Vrouwen, vrouwen, vrouwen,
ze hebben allemaal wel iets om van te houden
Vrouwen, vrouwen, vrouwen,
ze hebben allemaal wel iets, iets om van te houden

Niet weer zo'n werkrelatie,
de hele dag frustratie
Waarom sla ik dicht
en waar zit hier het licht?

Ik heb straks iets uit te leggen
Wat gaan ze ervan zeggen?
Die krassen op mijn wang
zie je nog heel lang...

Vrouwen, vrouwen, vrouwen,
ze hebben allemaal wel iets om van te houden
Vrouwen, vrouwen, vrouwen,
ze hebben allemaal wel iets, iets om van te houden

Je kan ze haten of van ze houden
Je kan ze haten of toch van ze houden

Iemand moet het doen

© Robert Magdelijns 2014

Eentje moet de eerste zijn, opstaan voor de zon
de handen uit de mouwen, met je laarzen op de grond

Je moet ergens beginnen, en meestal onderaan
Vanzelf loop je niet binnen, 't is niet zomaar een baan

Het geld moet blijven rollen en dan wel naar mij toe
Ik zeg je, zonder dollen, het maakt mij niet uit hoe

't Is niet altijd fijn maar iemand moet het doen

Zo eerlijk als de duivel, voor mijn geld ben ik goed
Ik betaal altijd terug maar niet met mijn bloed

Er is werk aan de winkel, anders loopt het in het honderd
En we willen geen getuigen, dat geeft zo'n gedonder

't Is niet altijd fijn maar iemand moet het doen

't Is niet altijd fijn maar iemand moet het doen

De pillen draaien, het afval dumpen (*iemand moet het doen*)
De toppen oogsten, 't geld witwassen (*iemand moet het doen*)
De mest verspreiden, de buit verbrassen,
Iemand tot moes slaan, ja iemand moet het doen
De trekker overhalen, ja iemand moet het doen

Wie ben jij?
Ben jij iemand?
Wie ben jij?
of ben jij niemand?

Roulette spelen, iemand moet het doen
Champagne drinken, ja iemand moet het doen

Eentje moet de eerste zijn...

Vuur

© Chris Bernasco 2015

Ik steek een kaars voor je aan vanavond
Ja voor jou, dombo die je bent
Kon je niet iets langer bij ons blijven
Een beetje verstandiger zijn

We kapten de eik bij mij hier in de achtertuin, een paar jaar terug
Jij had dat vaker gedaan
De boom was nog jong, stond op de verkeerde plek
Toen-ie viel, miste die jou op een haar

Jij hield me scherp, gaf me soms een schop onder m'n kont
Zoals je dat gewend was in jouw land
En we deelden verhalen en geheimen
Zoals dat gaat overal van man tot man

Je gaf een keer een feest met vuurwerk en hete kolen
De gasten kwamen overal vandaan
Iemand met z'n dronken kop gooide olie op het vuur
Jij maakte korte metten en toen het tijd was, was er niemand die naar huis wilde gaan

We zijn nog lang niet van je af, dat merk ik
Je praat nog steeds tegen me aan, van daarboven
En ik wil wat zeggen, maar ik vind geen goede woorden
Alles is te veel, te vaag, te lomp, en alles is te weinig

Vandaag steek ik een kaars voor je aan
Ja, voor jou, dombo, het ga je goed, waar je ook bent
In de haard stapel ik de blokken nog eens op
En ik kijk in het vuur tot ik niets meer voel